

## Onze rode beuk - boom van het jaar?

Onze rode beuk is kandidaat voor 'boom van het jaar'!

De boom heeft een bijzondere geschiedenis. Rode beuken getuigden van rijkdom. Ze mochten dan ook alleen geplant worden als je voldoende bunders of aanzien had. Kennelijk gold dat voor de dominee in Pieterburen. De beuk werd rond 1850 gepoot in de tuin van de weem, de pastorieboerderij. In 1880 werden de schuren afgebroken en werd het oude voorhuis vergroot tot een voorname pastorie. De slingertoen werd rond de rode beuk ontworpen. Zo is de beuk dus ouder dan de tuin!

In de lente, bedachten de St. Oude Groninger Kerken, eigenaar van de grond, en Domies Toen om de beuk kandidaat te stellen voor boom van het jaar, ook om aandacht te vragen voor de droogte, die bomen, maar ook kerken bedreigt.

**De beuk kan uw steun gebruiken! Want als hij, dankzij uw stem, de boom van het jaar wordt, krijgt hij een speciale standplaatsverzorging! Zo kan hij nog eens 150 jaar mee. Als symbool van standvastigheid in klimaatverandering overleeft hij ons en onze kinderen, wat een prachtig idee!**

### Actie!

Zo'n kandidaatstelling is eervol, maar we moeten nu wel alles op alles zetten om te winnen.

Lees hierover op de volgende pagina's of kijk op [www.domiestoen.nl](http://www.domiestoen.nl)

En, nodig uw vrienden en bekenden uit om op onze beuk te stemmen:

[www.deboomvanhetjaar.nl](http://www.deboomvanhetjaar.nl)



## Fotowedstrijd

De rode beuk van Domies Toen is heel fotogeniek. Altijd weer wordt hij door bezoekers op de foto gezet. Een terechte kandidaat voor de boom van het jaar. Bewoners zetten hem op de foto. Wim Roggeveen, de laatste dominee in Pieterburen, vertrokken in 1960, heeft hem met zijn dochters op het bruggetje vereeuwigd.

Ook een mooie foto gemaakt van de beuk? Stuur hem in naar [fotowedstrijd@domiestoen.nl](mailto:fotowedstrijd@domiestoen.nl). U kunt tot 20 september digitaal inzenden. De mooiste foto's worden in de kerk tentoongesteld. De jury bestaat uit Hans Sas, fotograaf te Warfhuizen, Alex Boerema, fotograaf te Kruisweg en een bestuurslid van Domies Toen.



## Trouwfoto's en oude foto's

We zijn op zoek naar trouwfoto's van bruidsparen die onder de beuk op de foto zijn gezet. Die willen we ook graag in de kerk tentoonstellen. Als je een mooie trouwfoto hebt, stuur dan even een berichtje naar [voorzitter@domiestoen.nl](mailto:voorzitter@domiestoen.nl).

### Oude foto's

Andere bijzondere foto's van de beuk zijn vanzelfsprekend ook welkom. Ook graag verzenden naar [voorzitter@domiestoen.nl](mailto:voorzitter@domiestoen.nl).

*foto: Wim Roggeveen, 1926 - 2000  
de laatste dominee van Pieterburen, 1951 - 1960  
Foto genomen in 1957*

## Oktobermaand - kindermaand

Vanzelfsprekend doen we mee met oktobermaand - kindermaand, en dan staat de beuk natuurlijk in het middelpunt van de belangstelling. Een kaboutertocht voor de kleintjes, een tocht door de tuin waarin de kinderen als kabouter kunnen voelen, ruiken, zien en vergelijken, met ook een verhaal rond de beuk. Voor de groteren een ontdekkingstocht biodiversiteit, waarin ze opdrachten uitvoeren, en natuurlijk ook verhalen rond de beuk krijgen te horen. En wie maakt de mooiste tekening van de beuk? Zie voor de data en opgave [www.domiestoen.nl](http://www.domiestoen.nl).



## Mediteren

Meditatie in beweging onder de rode beuk. Hoe is het om onder deze eerbiedwaardige reus te staan, te ademen en te voelen als een boom? Ervaar dit met Hanna van der Linden, bewegingsdocent, sinds 2017 woonachtig in Kleine Huisjes. Grijp uw kans op zaterdag 19 september, om 14 uur. Het weer moet wel meewerken. Opgave [voorzitter@domiestoen.nl](mailto:voorzitter@domiestoen.nl)

